



‘Fijn dat we samen zijn’

Fran en Noor zijn zussen. Ze zijn even jong. Of toch bijna. Want Noor is 5 minuten voor Fran geboren. Fran en Noor zijn dus een tweeling. Is dat fijn of net niet? We vroegen het aan de zussen zelf.

Vinden jullie het fijn om een tweeling te zijn?

Fran: Nee, ik vind dat we te goed op elkaar lijken.

Noor: Ik zou liever geen tweeling zijn. We zijn jarig op dezelfde dag. Dus vieren we onze verjaardagen samen en dat is niet zo leuk.

Hebben jullie dezelfde hobby's?

Fran en Noor: Ja: zwemmen en tennis. Chiro ook. Daar is het fijn dat we samen zijn. Eerst kenden we er niemand. En toen was het makkelijk dat we elkaar hadden.

Zitten jullie samen in de klas?

Fran: Nee, maar dat vind ik goed. Als je samen in de klas zit, dan vertel je 's avonds hetzelfde verhaal.

Noor: Apart in de klas vind ik beter. Ik ben meer op mijn gemak zonder zus in de klas. We doen al zoveel samen. Als we ook samen in de klas zitten, zijn we de hele tijd bij elkaar ...

Zou jullie broer liever samen met jullie een drieling vormen?

Fran: Ik denk het niet, want dan kunnen we meer ruzie maken!

Noor: Nee, dan zouden we allemaal op dezelfde dag jarig zijn!

Sen (grote broer van 9 jaar): Ik zou wel graag een tweelingbroer hebben. Maar nee, geen drieling! Eigenlijk wil ik vooral een broer om mee te voetballen. Als twee-

ling doe je veel dingen samen. Noor en Fran gaan samen naar de Chiro. Ik moet alleen naar de JNM. Ik ben nogal verlegen, en voel me soms een beetje verloren. Met een tweelingbroer- of zus is er altijd iemand bij je in de buurt. Dan kun je elkaar helpen. Tweelingen troosten elkaar bij heimwee op kamp en zo.



Foto's Davy Depreiter en Frank Pollet





Jullie zijn geen identieke tweeling. Merken de mensen dat jullie een tweeling zijn?

Fran: Ja, we lijken toch heel goed op elkaar.

Noor: Af en toe is het wel leuk, zoals op sportkamp. De leiding kon ons eerst niet uit elkaar houden. Na een tijdje herkenden ze ons aan ons haar: ik had twee dotjes en Fran had er één. Maar de volgende dag ging ik met

één dotje, en Fran had er twee. De monitors waren lekker in de war. Dat was grappig!

Dragen jullie elkaars kleren?

Fran: Soms. Sokken, ondergoed, T-shirts en shortjes wel.

Noor: Maar zeker geen jurkjes! Ik draag het liefst een broek of short, Fran draagt het liefst een jurkje. Jurkjes zijn boeh!

Maken jullie vaak ruzie?

Fran: Ja! Maar we spelen ook veel samen zonder ruzie (*lacht*).

Noor: Soms raken we het niet eens over wat we willen spelen. Maar die ruzies hebben we ook met onze broer Sen!



Foto's Davy Depreiter en Frank Pollet

