



Appeltjes van oranje

Naar goede gewoonte brengt de Sint lekkers mee. Naast alle zoets gooien de pieten graag met mandarijntjes. Weet jij waar de naam 'mandarijn' vandaan komt?

De naam 'mandarijn' vindt zijn oorsprong in **China**. De mandarijnen waren de belangrijkste bestuurders van het Chinese keizerrijk. Om een mandarijn te worden, moest je een streng examen afleggen. De mandarijnen droegen oranje mantels. Hun zomerhoed had een stokje met veer. Die leek op het steeltje met blad van de mandarijn. De mandarijnen (personen) kregen mandarijnen (vruchten) cadeau. Gelukkig kunnen wij nu ook genieten van dit lekkers. De mandarijnen in onze winkels komen vooral van **Spanje** en **Marokko**.



Foto: iStock