



Vier ridders op een paard

Lees eerst dit volksverhaal van meer dan 1 200 jaar geleden.

Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout waren vier broers. Hun vader heette Aymon. Dat was een ridder. Hun moeder was de zus van Keizer Karel de Grote. De vier broers werden door hun vader tot ridder geslagen. En ze kregen elk een paard. Reinout was heel sterk. Zo sterk, dat hij per ongeluk zijn paard doodde. Ook het tweede paard dat hij kreeg, bezweek al snel. Toen had vader Aymon een idee. Hij bracht Reinout bij een heel wild paard dat opgesloten zat in een burcht. Het paard heette Beiaard. Niemand kon

het dier temmen. Reinout slaagde daar wel in. Na een stevig gevecht aanvaardde het ros Beiaard hem als zijn meester. Maar dan gebeurde er iets. Reinout doodde per ongeluk een zoon van Keizer Karel. Die was woest. Reinout vluchtte met zijn broers op de rug van het ros Beiaard. Uit wraak nam Keizer Karel Aymon gevangen. In ruil eiste hij het ros Beiaard. Eerst wilde Reinout niet toegeven. Uiteindelijk gaf hij zijn paard aan de keizer. Die liet het dier verdrinken.

In Dendermonde

Om de tien jaar gaat in Dendermonde de Ros Beiaardstoet uit. Dat gebeuren is gebaseerd op het verhaal dat je daarnet las. Een reuzegroot houten paard trekt door de stad. Het weegt wel 800 kg. Het wordt gedragen door twaalf mensen. Op de rug van het paard zitten vier jongens. Die worden de Vier Heemskin-

deren genoemd. Voor elke stoet worden daarvoor vier jongens uitgekozen. Zij moeten voldoen aan gestelde eisen. Het moeten broers zijn, tussen 7 en 21 jaar. Ze moeten na elkaar geboren zijn. Er mag geen zus tussen zitten. De broers en hun ouders moeten in Dendermonde geboren zijn én daar wonen.

De nieuwe Vier Heemskinderen

In 2020 gaat de stoet opnieuw uit in Dendermonde. De nieuwe Vier Heemskinderen zijn nu gekend. Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) Cassiman mogen op 24 mei 2020 op de rug van het ros Beiaard zitten. Ze zullen dat doen in een harnas en met een zwaard in de hand. De broers zijn apetrots. 'Dit is een heel belangrijke taak. Die willen we zeker goed doen', zeggen ze. Makkelijk wordt het niet. De broers moeten in spreidstand op het paard zitten. En de rug van het dier is wel twee meter breed!



Foto Rosbeiaard.be