



Ruzie tussen de VS en Iran

De **Verenigde Staten** en **Iran** hebben al jaren ruzie. Op 3 januari 2020 werd die ruzie nog erger. Toen voerde het Amerikaanse leger een raketaanval uit. Daarbij werd Qassem Soleimani gedood. Dat was één van de belangrijkste mensen van Iran. Hij was generaal van het leger. Volgens de Amerikaanse president Trump was de raketaanval echt nodig. Hij vond Soleimani een gevaarlijk man.

Iran was woedend om die aanval. Het land nam wraak. Het leger van Iran vuurde raketten af op buurland **Irak**. Het deed dat op plaatsen waar vooral Amerikaanse soldaten werken. Iran stuurde op voorhand een waarschuwing naar Irak. Daardoor vielen er geen doden.

Nog meer wraak?

Op 8 januari stortte in Iran een vliegtuig neer. Dat gebeurde in de buurt van de hoofdstad Teheran. Aan boord waren 176 mensen. Er waren veel Iraniërs en **Canadezen** bij. Niemand overleefde de crash. Eerst beweerde Iran dat een technisch probleem de oorzaak was. En dat het ongeluk niets te maken had met de wraakacties op Amerikanen. Maar later

gaf Iran toe dat het leger het vliegtuig neerschoot. Dat gebeurde per vergissing. Ze dachten dat het geen gewoon vliegtuig met passagiers was. Maar een 'vijandig doel'.

Protesten

De bevolking van Iran is boos om de leugen van hun leiders. Er zijn heel veel protesten. Het leger treedt hard op. In november waren er ook protesten in Iran. De Iraanse leiders legden toen het internet plat. Zo kon de wereld niet zien hoe hard de betogers aangepakt werden. En hoeveel doden er vielen. Veel Iraniërs vrezen dat dat nu ook zal gebeuren.



Foto Belga

Een Iraanse vrouw houdt een bord vast met deze tekst: 'Uw fout was niet zo bedoeld, uw leugen was dat wel'.