



Een kopie nodig?

Ken je de uitdrukking ‘wat een monnikenwerk’? Het betekent dat je werk veel geduld en tijd kost. Tegelijkertijd brengt het niet veel op.

In de **middeleeuwen** leefden monniken in een **klooster**. Ze stelden hun leven in dienst van hun geloof. Naast mensen helpen en bidden, voerden ze taken uit. Sommige monniken werkten in de tuin. Andere maakten kaas. De monniken leerden in het klooster lezen en schrijven. Dat was niet voor iedereen weggelegd. Enkel de rijken en **geestelijken** kregen die kans.

chines. Wilden ze van een boek een tweede exemplaar? Dan moest het boek met de hand overgeschreven worden. Dat was zwaar werk. Het duurde jaren. De monniken moesten alles zelf voorzien. Ze maakten hun eigen papier, pen- nen ... Niet iedereen mocht die taak uitvoeren. Je moest mooi kunnen schrijven, netjes werken en geduldig zijn. De tekst werd versierd. Dat deden ze met sierlijke letters of tekeningen. Er werden maar één tot vier



© Kenny Rubenis

bladzijden per dag geschreven. Maakte de monnik een foutje? Dan moest hij opnieuw beginnen.

Bekijk op onze site het filmpje over dit monnikenwerk! Klik op ‘Voor Klap-lezers’ en vul de webcode van deze maand in.



Concentratie!

Er waren in die tijd nog geen drukma-