



Druivendief op afstand!

Eet jij graag druiven? Je bent niet alleen.
Ook dieren zijn gek van deze zoete vruchten.
Voor wijnbouwers is dat een groot probleem.

In ons land zijn er talrijke boomgaarden. Daar worden appels en peren geteeld. Maar er zijn ook wijngaarden. In die wijngaarden staan druivelaars. De druiven aan deze plant worden in september geplukt. Men perst het sap uit de vruchten. Daarvan maakt men wijn.

Dieven

Oud Conynsbergh in **Boechout** is een wijndomein. De houtduiven smullen hun buikje rond. Ze zijn gek van een bepaalde druivensoort. Vorig jaar werd de

volledige oogst opgegeten. Daardoor kon er geen wijn gemaakt worden. Het werk in de wijngaard was voor niks. Dat wou de wijnbouwer voorkomen. Hij laat nu een valkenier komen. Een valkenier is iemand die een valk africht. De valk luistert naar wat de valkenier beveelt. De valkenier laat de slechtvalk over het domein vliegen. De valk verjaagt de duiven. Dat komt omdat hij een vijand is van de duif. Want een valk eet graag duif. De duiven zijn bang als hij er is. Ze komen geen druiven meer eten.

Natuurlijk

Ook wespen houden erg van druiven. Ze smullen van het zoete sap. Je kan de insecten doden. Sommige wijnbouwers sproeien vergif. Dat houdt insecten op afstand. Maar het product is niet gezond voor mens en dier. Het is beter om het op een natuurlijke manier te doen. Het verjagen van duiven door een valk is daar een voorbeeld van. Jammer genoeg kunnen wespen niet verjaagd worden door een valk.



De slechtvalk verjaagt duiven. (Foto iStock)



De zoete druiven lokken duiven en wespen. (Foto iStock)