



## Liefste ...



Wellicht doe jij binnenkort ook weer je best om mooie nieuwjaarsbrieven te schrijven. In ons land is dat een traditie. Dat wil zeggen dat mensen het al jaren en jaren doen. In andere landen is dat niet het geval.

Meer dan 500 jaar geleden werden al nieuwjaarsbrieven geschreven. Dat gebeurde toen enkel door zonen van rijke families. Zij schreven een tekst in het Latijn. Later begon men in de scholen nieuwjaarsbrieven te schrijven. Toch konden nog niet alle kinderen dat doen. Er waren immers heel wat kinderen die niet naar school gingen. Dat veranderde in 1914. Toen werd de leerplicht ingevoerd. Vanaf dan kenden de nieuwjaarsbrieven hun grote doorbraak.

### Overschrijven

In het begin waren de teksten zeer ernstig. Rijmpjes of grapjes werden niet geschreven. De tekst werd door de leerkracht op het bord genoteerd. De kin-

deren moesten hem foutloos overschrijven. En alles moest heel netjes gebeuren. Er mochten zeker geen vlekken of doorhalingen op het papier komen.

### Beste wensen

Tegenwoordig kan er veel meer. Leuk, origineel, grappig of ontroerend uit de hoek komen is een must. De brieven zien er ook heel wat moderner uit. Soms hebben ze een mooie tekening van een bekende illustrator. Soms versieren kinderen zelf hun brief. Soms worden de wensen doorgegeven in een heus knutselwerkje ... Maar wat steeds hetzelfde blijft, is het doel. Je wensen medelen voor het nieuwe jaar. En hopen dat je in ruil cadeautjes krijgt.



Foto Katrien Van Acker

Leonie en Jeanne met nieuwjaarsbrieven van [www.eenfijnedag.be](http://www.eenfijnedag.be), getekend door Sofie Nachtegael.