



Aapje Punch krijgt vrienden

Punch is een aapje dat vorige zomer werd geboren in een Japanse zoo. Zijn mama zorgde niet goed voor hem, dus namen de verzorgers die taak over.

Toen Punch nog heel klein was, leefde hij apart van de andere apen. De verzorgers gaven hem de fles. Hij groeide goed, maar er was een probleem: Punch voelde zich eenzaam.

De knuffel van Punch

Punch is een Japanse makaak. De mama's dragen hun jong dicht bij zich. Zo leren de jongen hoe ze zich bij andere makaken moeten gedragen. Bij Punch was dat niet zo. Om hem te troosten, gaven de verzorgers hem een knuffel. Het werkte: Punch was dol op zijn knuffel. De foto's van Punch en zijn speelgoedmama gingen de wereld rond, en hij werd beroemd. Maar mensen vonden het ook zielig, want Punch had geen echte vrienden. Hij had niet geleerd hoe hij met andere apen moest omgaan, en die keken niet naar hem om.

Dicht bij elkaar

Makaken zijn heel sociale dieren: ze zijn graag dicht bij elkaar. Ze zoeken samen naar voedsel en doen elkaar graag na. Ze hebben speciale gewoontes waardoor ze zich met elkaar verbonden voelen. Een voorbeeld is het vlooien. Dan zoekt de ene aap in de dikke vacht van de andere aap naar vlooien en andere insecten. Dat voelt lekker! Door elkaar te vlooien, worden de apen vriendjes met elkaar. Dankzij de knuffel werden de andere apen nieuwsgierig naar Punch. Beetje bij beetje vond Punch zijn plaats in de groep. Nu beginnen andere apen hem te vlooien. Zo weten we: dat komt vast wel goed!

