



# Samen poëzie be-leven

Poëzie is overal. Ze zit verborgen in een lied. Soms staat ze op een affiche. Of ze wordt op een kaart de wereld ingestuurd. Poëzie is er voor iedereen.

Sommige kinderen hebben schrik van gedichten. Ze denken dat ze te moeilijk zijn. Of dat enkel superslimme lezers ze begrijpen. Daar is niks van aan! Poëzie is er voor iedereen. Het is misschien anders dan wat je kent. Lees je poëzie? Dan worden de deuren en ramen in je hoofd open gezet. Gedichten roepen **emoties** op. Je kan troost vinden in woorden. Maar je kan er ook ongelooflijk om lachen. Poëzie is een gekleurde wereld. En ze is klaar om (nog meer) ontdekt te worden.

## Voordelen

Er zijn wel wat voordelen aan poëzie. Eerst en vooral: gedichten zijn vaak kort. Dat is handig voor wie niet zo graag leest. Er wordt gespeeld met taal, klank en ritme. De dichter probeert zoveel mogelijk te zeggen. Dat doet

zij/hij door zo weinig mogelijk woorden te gebruiken. Voor iedereen zit er een andere betekenis in poëzie. Lees maar eens samen met je vriend(in) een gedicht. Wat betekent het voor jullie?

## Poëzieweek

Van 28 januari tot en met 3 februari is het Poëzieweek. Het thema van deze week is 'Samen'. Vaak leven we 'tegen elkaar op'. We willen beter zijn, gelijk hebben. De coronacrisis heeft ons vaak op een eiland gezet. Ver weg van vrienden en familie. Daarom is het belangrijk om samen naar de wereld te kijken. Samen gedichten te lezen, samen te zijn, samen te zitten, te werken, te schrijven. Samen kunnen we immers meer dan alleen.



>> Samen poëzie lezen is niet alleen gezellig, het is ook leuk! Je kan alvast beginnen met de Klap-poster. (Foto iStock)