



# Op ontdekking in het bos

In de herfst is het bos op zijn mooist. Elk jaar vindt de Week van het Bos plaats. Dit jaar loopt die week van 10 tot 17 oktober. Het is het moment om op ontdekking te gaan in de natuur!

**Vertoef** jij ook graag in de natuur? Dan heb je vast gezien dat er overal iets te bespeuren valt. Als je maar nieuwsgierig bent! Wat kan een bos heerlijk geuren. Zeker als er net een regenbui gevallen is. De stammen van bomen voelen verschillend aan. Kijk je erg goed? Dan zie je kleine beestjes of planten. Met een spiegelkje kan je de onderkant van een paddenstoel bewonderen. Misschien zie je wel een pootafdruk van een dier? Trek dus gauw het bos in! Dat kan je doen met je klasgenoten. Maar ook met je familie of vrienden. Want niet alleen speuren in het bos is leuk. Ook spelen, dansen en blaadjes in de lucht gooien horen erbij!

Hou jij ook van het bos?

Surf naar [www.klapkrant.be](http://www.klapkrant.be)  
 en doe mee met de POLL.



© Affiche Natuur en Bos

