



Geheimen van de Noordzee

De Noordzee loopt via de **Franse** naar de **Nederlandse** kust. Op de bodem van het Belgische deel liggen scheepswrakken. Die werden in kaart gebracht door onderzoekers.

Het gaat over maar liefst 280 wrakken. Die komen uit zeventien verschillende landen. Heel wat van deze schepen werden gebruikt in Wereldoorlog I en II. Duikers vinden de wrakken interessant. Ze gaan ernaar op zoek. Ook dieren maken gebruik van de wrakken. Vissen schuilen er. Planten krijgen de tijd om er ongemoeid te groeien.

Tentoonstelling

Maar liefst 55 wrakken werden al grondig bestudeerd. Alle gegevens zijn in een rapport gegoten. Gaandeweg zullen alle wrakken in kaart gebracht worden. De minister van de Noordzee wil dit erfgoed ook beschermen. Dat betekent dat boten hun anker niet op die plekken kunnen uitgooien. Mensen mogen dan ook niet zomaar bovenhalen. Volgende zomer komt er een tentoonstelling. Die zal *Geheimen van de Noordzee* heten. Je zal ook online kunnen kijken naar de verschillende wrakken.



>>> Goudstukken afkomstig van 't Vliegende Hert. (Foto Wikipedia)

't Vliegende Hert

Eén van de wrakken is dat van het schip 't Vliegende Hert. Dat was een handelsschip uit 1729. Op 3 februari 1735 voer het met zijn zusterschip Anna Catharina naar **Indonesië**. Het schip liep echter vast op een zandbank. Het sloeg lek en zonk naar de bodem van de zee. In Blankenberge en Nieuwpoort spoelden wrakstukken en handelswaren aan. Pas in 1981 is het wrak ontdekt. Er werden kisten met goud- en zilverstukken gevonden. Het wrak van de Anna Catharina is nog niet gevonden. Maar misschien gebeurt dat wel in de toekomst.



>>> Duikers en onderzoekers brengen alle wrakken in kaart. (Foto Vandervorst Onroerend Erfgoed)