



De stille Ardennen?

Veel mensen vinden de Ardennen een lieflijke plek. Meer en meer bewoners van een stad verhuizen naar de Ardennen. Ze willen er genieten van volkomen rust. En van de stilte ...

Maar ... de rust van het platteland betekent niet dat het er volkomen stil is. En dat blijkt voor sommige nieuwe bewoners een probleem. Zij ergeren zich heel erg aan bepaalde zaken. Vooral aan zaken die horen bij de plaatselijke boerderijen. Ze ergeren zich aan kraaiende hanen en koeien die loeien. En aan de stank van mest. Aan de boer die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op het veld werkt. En ook de tractors die traag rijden, zijn een ergernis voor velen ...

Klacht

Meer en meer nieuwe bewoners dienen klacht in. Maar het bestuur van de provincie Luxemburg geeft hen geen gelijk. 'De rust van het platteland betekent niet dat er absolute stilte heerst. Al die zaken horen nu eenmaal bij het leven op het platteland.' Daarom heeft de provincie een charter opgesteld. Dat is een geschreven verklaring waarin afspraken vastgelegd zijn. In het charter wordt gevraagd om begrip op te brengen voor de gewoonten van de Ardense bewoners.



>>> Stadsmensen storen zich in de Ardennen vaak aan koeien die loeien ... (Foto Frank Pollet)

Geen wet

Het charter is geen wet. Nog niet. Maar als de problemen blijven, komt er misschien wel een wet. Die wet zal bepalen wat er op de boerenbuiten toegelaten is. En wat niet. In **Frankrijk** werd in januari 2021 zo'n wet aangenomen. Die kwam er na verregaande problemen over de haan Maurice. Die kraaide zo fors dat burens naar de rechter stapten. Maar de rechter gaf Maurice gelijk.

