



Nobelprijs voor twee journalisten

Nobelprijzen zijn bekroningen die jaarlijks worden uitgereikt. Ze zijn bedoeld voor mensen die iets uitzonderlijks hebben gepresteerd. Een van de Nobelprijzen is die voor de Vrede. Dit jaar mogen twee journalisten hem in ontvangst nemen.

Maria Ressa uit de **Filipijnen** en Dmitry Muratov uit **Rusland** krijgen binnenkort de Nobelprijs voor de Vrede. Beide journalisten hebben hetzelfde doel. In hun land zetten ze zich in voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Persvrijheid betekent dat je in kranten en op televisie alles mag melden wat je nodig vindt. Vrijheid van meningsuiting betekent dat iedereen mag zeggen en schrijven wat hij wil. Ook als dat een mening is die afwijkt van andere. En daar zit het probleem. Zowel in de Filipijnen als in Rusland vindt de overheid kritiek op het land niet fijn. Het gaat zelfs zover dat journalisten in die landen niet altijd veilig zijn.

In de Filipijnen

Maria Ressa richtte de nieuwssite *Rappler* op. Via die site geeft ze soms openlijk kritiek op de Filipijnse president Rodrigo Duterte. Ze toont ook hoe de president nepnieuws verspreidt over zijn tegenstanders. De president probeert haar te doen zwijgen. Dat doet hij door de hele tijd rechtszaken aan te spannen tegen haar.

Dmitry Muratov



Maria Ressa



Foto's Wikipedia

In Rusland

Dmitry Moeratov is oprichter en hoofdredacteur van de krant *Novaja Gazeta*. Dat is Russisch voor 'Nieuwe krant'. Hierin schrijven Moeratov en zijn medewerkers over gevoelige onderwerpen. De overheid vindt het niet fijn wanneer ze van omkoping en machtsmisbruik beschuldigd wordt. De krant schrijft ook over schendingen van mensenrechten. Al zes journalisten van *Novaja Gazeta* zijn vermoord ...