



# Onnozele Kinderen

Op 28 december is het *Dag van de Onnozele Kinderen*. Of wacht even: eigenlijk is het de *Dag van de Onschuldige Kinderen*. In het oud-Nederlands betekent 'onnozel' immers 'onschuldig'.

Om te begrijpen wat die 28ste december betekent, moeten we de Bijbel induiken. We gaan terug in de tijd, naar de geboorte van Jezus. Koning Herodes had vernomen dat er in Bethlehem een nieuwe koning was geboren. Dat jongetje heette Jezus. En koning Herodes wilde vermijden dat die pasgeboren jongen hem van zijn troon zou stoten. Om er zeker van te zijn dat die Jezus nooit aan de macht kon komen, verzong Herodes een wreed plan. Hij liet alle babyjongetjes in de omgeving van Bethlehem vermoorden. Maar hét kind dat hij wilde treffen, ontkwam. Jezus' ouders, Maria en Jozef, konden tijdig vluchten met hun zoontje.

## Vreemde gebruiken

Dit Bijbelverhaal bracht een aantal vreemde gebruiken voort. Op 28 december werden de rollen omgedraaid. Kinderen verkleedden zich als volwassenen en waren baas voor één dag. Al zingend trokken ze van deur tot deur en bedelden om snoep. In vele plaatsen werden vader en moeder buitengesloten. Ze werden weer binnengelaten in ruil voor iets lekkers. Ondertussen is de Dag van



Foto Wikipedia

>>> De kindermoord te Bethlehem geschilderd door Peter Paul Rubens (1577-1640).

de Onnozele Kinderen bij ons in de vergetelheid geraakt. Maar niet in **Spanje**: daar wordt op die dag nog steeds allerlei kattenkwaad uitgehaald. Zelfs de pers doet eraan mee. In sommige kranten staan pagina's vol met moppen, grappige verhalen en verzinsels. Soms lijken de verhalen zo echt dat de lezers niet weten of ze waargebeurd zijn of verzonnen.

