



Wij tegen zij

Heel vaak zijn er **rellen** na voetbalwedstrijden. Supporters van verschillende ploegen maken ruzie. Ze gaan met elkaar op de vuist. En dat is niet goed.

Dat komt vaak omdat mensen verkeerd denken. Ze verdelen mensen in groepen. Bijvoorbeeld: wie in België geboren is en wie uit een ander land komt. Of ook: supporters van **Anderlecht** en supporters van **Brugge**. Ze vinden dat de groep tot wie zij behoren beter is. Dat maken ze vaak op een verkeerde manier duidelijk.



Foto iStock - Tero Veselainen

Samen

Ze kwetsen mensen uit een andere groep. Door hen uit te sluiten, uit te schelden of zelfs pijn te doen. Dat is niet oké. Hou je van sport? Dan mag je zeker je favoriete ploeg aanmoedigen. Maar mensen kwetsen omdat ze anders zijn dan jou, dat kan niet. Dan denk je beter: wij houden allemaal van voetbal. Laten we er een gezellige avond van maken.



Foto iStock - nautfluz56