



Op de vlucht voor oorlog

Ondertussen zijn al meer dan 2,8 miljoen **Oekraïners** op de vlucht voor het geweld in hun land. De meesten verblijven in **Polen** en andere buurlanden van Oekraïne. Maar meer en meer mensen reizen verder in Europa.

Op 24 februari j.l. vielen Russische militairen Oekraïne aan. Ze deden dat in opdracht van hun leider, president Poetin. Meer dan twee weken later wordt er nog steeds gevochten. Omdat het niet veilig is, vluchten mensen weg. Als dat mogelijk is, tenminste.

Schuilen

Sommige Oekraïense burgers geraken niet weg uit hun belegerde stad. Ze zitten ingesloten door de Russische soldaten. Het is te gevaarlijk om weg te gaan. De inwoners schuilen in kelders.

Hulpgoederen

De afgelopen dagen werden heel wat hulpacties op touw gezet. Zo moeten er hulpgoederen (zoals water en voedsel) naar de steden gebracht worden. Burgers moeten ook geëvacueerd worden naar veiliger gebieden. Daar kunnen ze verzorgd en geholpen worden.

Evacuatie

Veel hulppogingen mislukten omdat er geen staakt-het-vuren was. Bij zo'n staakt-het-vuren wordt afgesproken om de wapens gedurende een tijd neer te leggen. De Oekraïense president Zelenski dringt aan op gesprekken met de Russische president Poetin. Elke dag zijn er (video)



Foto ANP - Anadolu Agency - Emin Sansan

>>> Heel wat Oekraïners zijn op de vlucht. Ze zijn bang en hebben verdriet.

gesprekken tussen de twee landen. In de hoop om vrede te bereiken.

Ons land

België vangt ondertussen ook vluchtelingen op. Heel wat mensen kregen onderdak bij gezinnen. Maar onze ministers denken dat er meer nodig zal zijn. Ze verwachten dat zo'n 200.000 Oekraïners naar België zullen komen.

Nooddorpen

Al deze mensen hebben onderdak nodig. Kinderen moeten naar school kunnen gaan. De ministers denken na over manieren om iedereen op te vangen. Waarschijnlijk worden er nooddorpen gebouwd. Of mensen kunnen terecht in woningen die leeg staan. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen te helpen.