



# Eindejaarsfeesten



© iStock - cifoart

In de kerstvakantie volgen de feesten elkaar op: kerstavond, Kerstmis, oudjaar, nieuwjaar. Mensen komen samen, ze eten lekkers ... Tijdens die periode maken we het gezellig.

Sommige mensen tellen de weken af. Ze zijn al een poos bezig met het uitkiezen van mooie versieringen. Ze testen de gerechtjes uit die ze zullen klaarmaken. Ze halen kaarten en postzegels in huis om hun wensen over te maken. En ze pakken alle cadeaus mooi in.

## Liever niet

Anderen vinden de feestperiode een gedoe. Nieuwjaarsbrieven voorlezen kan voor zenuwen zorgen. Verschillende feestjes met familie en vrienden zijn vermoeiend. En jammer genoeg is het niet voor iedereen een tijd om te feesten. Mensen in armoede,

zieken, mensen die alleen zijn ... kunnen vaak niet meedoen met al het leuks. Gelukkig zijn er heel veel mensen die dan extra aan anderen denken en hen helpen. Ze organiseren bijvoorbeeld een feest voor daklozen.

## Tradities

In de feestperiode zijn er veel **tradities**. Het begint vaak met het opzetten van de kerstboom. Daarbij helpen verschillende gezinsleden. Mama haalt de knopen uit de slingers met lampjes. De kinderen hangen slingers in de takken. En de hond zorgt ervoor dat er volgend jaar weer wat ballen minder zijn ... Christenen herdenken op kerstdag de geboorte van Jezus. Veel gelovigen gaan op die dag naar de kerk. Ze zetten ook een kerststalletje in huis.

## Eten en drinken

Tijdens de feestdagen wordt er vaak veel gegeten en gedronken. Wat op tafel komt, hangt af van de gewoontes in een familie. Op kerst maken veel mensen kalkoen klaar. Maar dat hoeft niet. Er zijn evenveel mensen die iets afhalen bij een **traiteur**. Ze kiezen dan eten dat al klaar is. Dat is lekker makkelijk. In bakkerijen zie je tijdens de eindejaarsperiode vaak buches staan. Die zoete lekkernij wordt door veel mensen gesmaakt.



Foto iStock - Wavebreakmedia

>>> *Versier jij ook de kerstboom met je ouders?*