



Canon van Vlaanderen



© Bergerhoff & Lamberigts

Wat moeten Vlamingen weten over de plek waar zij leven, wonen en werken? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in de Canon van Vlaanderen. Een boek en een website leren je heel wat over Vlaanderen.

In **Nederland** bestond zo'n **canon** al. De Vlaamse regering wou dat ook voor Vlaanderen. Negen Vlaamse experts werkten drie jaar lang aan de samenstelling. Uit alle mogelijke onderwerpen stelden ze een lijst met 60 'vensters' op. De vensters zijn chronologisch geordend: van heel lang geleden tot nu. Elk venster gaat over een gebeurtenis, persoon, traditie, boek, voorwerp of kunstwerk. Het boek telt 320 bladzijden. Op de website kan je de vensters raadplegen op een tijdlijn en in een lijst. Bij elk venster lees je ook hoe en waar je nog meer informatie kan vinden.

Onderwerpen



Uiteraard beschrijft de Canon belangrijke gebeurtenissen uit het verleden: de Guldensporenslag in 1302, de heksenprocessen, de Beeldenstorm, de beide Wereldoorlogen ... Kunstenaars als Pieter Bruegel, James Ensor en Hugo Claus krijgen ook een venster. Vlaamse **tradities** ontbreken evenmin: de koers met de Ronde van Vlaanderen, de muziekfestivals met Rock Werchter, de lintbebouwing ... Het bekende boek *Ons Kookboek* krijgt een plek, net als het Vlaamse woord 'goesting'.



Foto Wikimedia Commons - Trougnouf (Benoit Brummer)



© FlandersClassics



Foto Wikimedia Commons - Armand Heins



© kviv



Foto Wikimedia Commons - Fani Coppieters

>> Enkele 'vensters' uit de Canon: de IJzertoren, de Ronde van Vlaanderen, de eerste treinrit, Ons Kookboek en het Ros Beiaard.

Kritiek

Meteen na de uitgave van de Canon kwam er kritiek. Zo komt er weinig Limburgse geschiedenis in voor. Gekende personen als Pater Damiaan en priester Daens ontbreken. Ook het carnaval in Aalst wordt nergens vermeld. De Canon kan later nog aangevuld worden, benadrukken de makers.

Onderwijs

De Canon van Vlaanderen kan een leerrijk hulpmiddel zijn in het onderwijs. Maar het mag geen leerboek worden, vinden de samenstellers. Gelukkig, want 320 bladzijden leren zou geen pretje zijn!