



Kinderrechtendag

Elk jaar op 20 november vieren we Kinderrechtendag. Kinderen hebben rechten net als grote mensen. Op 20 november 1989 schreven veel landen de rechten van kinderen in een **verdrag** neer. Ook België was akkoord dat die rechten in ons land nageleefd zouden worden.



Elk kind is uniek en evenwaardig aan elk ander kind. Het doet er niet toe uit welk land je komt, welke taal je spreekt en welke kleur je huid heeft. Alle kinderen hebben dezelfde rechten en moeten dezelfde kansen krijgen. Niemand mag uitgesloten worden.

Alles om goed te leven

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Dat wil zeggen dat kinderen genoeg en gezond eten krijgen. Dat ze goed en aangenaam wonen, dat ze kansen krijgen om te leren. Kinderen moeten ook kunnen spelen. Volwassenen moeten daarvoor zorgen. Dus

niet alleen je ouders, maar bijvoorbeeld ook je grootouders en je leerkrachten. Ze moeten ervoor zorgen dat kinderen niet in gevaarlijke situaties terecht komen. Kinderen mogen geen arbeid uitvoeren. Ze moeten beschermd worden tegen mishandeling, tegen **uitbuiting** en tegen oorlog en geweld.

Recht op eigen mening

Kinderen kunnen nog niet over alles beslissen. Dat doen volwassenen meestal in hun plaats. Dan moeten ze eerst goed nadenken of het echt goed is voor het kind. Bij beslissingen moeten volwassenen ook de mening van het kind vragen. Kinderen hebben ook recht op **privacy**.

Onrecht

Wie het nieuws volgt, zal opmerken dat die rechten vaak niet nageleefd worden. Kinderen worden uitgesloten. Er wordt niet naar hen geluisterd. Ze worden als soldaat de oorlog ingestuurd. Ze kunnen niet naar school, maar worden verplicht om te werken. Meisjes hebben vaak niet dezelfde rechten als jongens. Er is dus nog **een lange weg te gaan** voor alle kinderen krijgen waar ze recht op hebben.



Foto iStock - Djalila

>>> *Kinderen hebben het recht om op te groeien in een veilige en aangename omgeving.*

het verdrag – Een overeenkomst, een akkoord.

de uitbuiting – Gebruik maken van iemand zonder hem of haar naar waarde te belonen of betalen.

de privacy – Persoonlijke zaken die je afschermt voor anderen.

een lange weg te gaan – Er moet nog heel wat gebeuren.