



We vieren carnaval

In februari wordt in veel gemeenten en in scholen carnaval gevierd.
Is er ook een carnavalsfeest op jouw school?

Mensen verkleeden zich om op een gekke manier feest te vieren. Ze dansen en zingen carnavalsliedjes. Confetti en serpentines vliegen door de lucht. Er wordt een Prins Carnaval verkozen. Hier en daar trekt een carnavalsstoet door de straten.

Oorsprong

Carnaval is ontstaan als een katholiek feest. Het wordt gevierd in de laatste drie dagen vóór het begin van de vasten. Dit jaar is Carnaval van zondag 11 februari tot en met dinsdag 13 februari. De dag daarna begint de vasten met Aswoensdag. In de vasten bereiden katholieken zich voor op het feest van Pasen. 40 dagen lang leven ze sober. Vlak voor de vasten begint, wordt er uitgebreid feest gevierd. De laatste dag van carnaval is 'vette dinsdag'. Op die dag werden vroeger in veel huizen pannenkoeken, oliebollen of vlaaien gegeten.

Aalst

Het grootste en bekendste carnavalsfeest van ons land vindt plaats in **Aalst**. Het is een vrolijk volksfeest: er wordt gegeten, gedronken, gedanst ... Vooraf wordt tijdens een show Prins



Foto ANP - SIPA Press France - Ukrijform

>>> *Carnaval in Aalst.*

Carnaval gekozen. Op carnavalszondag trekt een grote stoet door de straten. Veel groepen van inwoners hebben een praalwagen, kostuums of grote poppen gemaakt. Vaak **steken ze de draak met** personen of toestanden van het voorbije jaar. De stoet trok vorig jaar meer dan 100.000 toeschouwers.

Wereldfeest

Carnaval wordt in veel landen gevierd. Het carnaval van Venetië (**Italië**) is gekend om de wondermooie maskers van de deelnemers. In Rio de Janeiro (**Brazilië**) dansen groepen de samba. Ze strijden om de beste dans, de mooiste kostuums en de prachtigste praalwagens.