



De liefde viert feest

Een trouwfeest noemen we ook een huwelijksfeest of een bruiloft.
 Ben je ooit al naar zo'n feest geweest?

In België moet je 18 jaar zijn om te mogen trouwen. De trouwdag kan op allerlei manieren verlopen. De bruid draagt vaak een witte jurk met een sleep of een sluier. Er zijn bijna altijd bloemen, muziek

en veel liefde! Na de **cermonie** wordt er soms met rijst gegooid. Daarna volgt een klein of groot feest met lekker eten en drinken. Vaak wordt er gedanst tot diep in de nacht.

Heilig vuur

Bij de hindoes kan een huwelijksfeest meer dan één dag duren. Er komt heel veel ceremonie bij kijken. De bruid en bruidegom stappen samen rond een heilig vuur. Er worden bloemen en rijst naar het bruidspaar gegooid. Bij de moslims worden de handen van de bruid en bruidegom beschilderd met **henna**. Het beschilderen gebeurt de avond voor het huwelijk. De twee families komen samen en maken de henna klaar. Na het beschilderen vieren ze feest.



Foto Iain Singh Rathore - Wikimedia Commons

>>> Een hindoe bruid en bruidegom.



Foto iStock - isam elhajji.

>>> De handen van een moslimbruid.