



>>> Israël voerde luchtaanvallen uit op Gaza. (Foto ANP - ANAS BABA)

Conflict in Israël en de Palestijnse Gebieden

In **Israël** en de **Palestijnse Gebieden** wonen twee groepen mensen: de Israëli's en de Palestijnen. Al vele jaren hebben ze ruzie met elkaar.

De Israëli's zijn overwegend joods, de Palestijnen zijn overwegend moslim. De stad Jeruzalem is voor beide geloofsgroepen erg belangrijk. Midden mei was het erg onrustig in Israël en de Palestijnse Gebieden. Op de vooravond van het Suikerfeest vuurden de Israëli's een raket af. Die kwam in een Palestijnse woonwijk terecht. Er vielen veel doden en gewonden.

Vuurgevecht

Enkele dagen nadien werd ook een persgebouw gebombardeerd. De Israëli's beweerden dat er wapens in de gebouwen lagen. En dat ze dus het recht hadden om die gebouwen aan te vallen. De Palestijnen waren kwaad

en bang. Ze probeerden terug te vechten. Vanuit Gaza (in de Palestijnse Gebieden) werden er ook raketten afgevuurd. Veel mensen vreesden dat dit nieuwe conflict tot een grote oorlog zou leiden.

Wapenstilstand

De Verenigde Naties en veel landen riepen de partijen op om geen aanvallen meer uit te voeren. Na elf dagen van zwaar geweld werd een staakt-het-vuren overeengekomen. Dat betekent dat er niet meer gevochten wordt. De mensen trokken mooie kleren aan en kwamen juichend naar buiten. Veel landen sturen nu konvooien met hulpgoederen voor de zwaar getroffen bevolking.



Geschiedenis

Jeruzalem is een belangrijke stad. Voor zowel joden, moslims als christenen is het een heilige stad. In de Tweede Wereldoorlog werden de joden in Europa vermoord en vervolgd. Na de oorlog wilden vele joden naar het land van hun voorouders, Palestina.

Conflict

Maar in Palestina woonden al Palestijnen. De joden verdreven een deel van de Palestijnen. Daarop ontstond er ruzie. De Verenigde Naties wilden graag helpen. Zij wilden rust in de streek. Op een kaart toonden ze wie in welk gebied mag wonen. Beide groepen gingen niet akkoord met deze opdeling. Daardoor is er al jaren oorlog. Het is één van de langstlopende ruzies in de wereld.