



Ik wilde enkel helpen

Hulpverleners komen helpen wanneer er iets ernstigs gebeurt. Jammer genoeg krijgen ze meer en meer te maken met geweld.

Verplegers, brandweermannen en **ambulanciers** zijn hulpverleners. Gebeurt er een ongeval? Dan komen zij het eerst ter plaatse. Ze zijn er om mensen te verzorgen, redden ... Maar soms wordt er geweld tegen hen gebruikt. Schelden, schoppen, duwen ... zijn enkele voorbeelden. Maar liefst acht op de tien hulpverleners kreeg er al mee te maken. Meestal komt het omdat mensen in paniek zijn. Ze zijn erg boos of verdrietig. Toch kan het niet dat er zoveel

geweld gebruikt wordt. Daarom maakte de vereniging van ambulanciers affiches. Daarop zijn hulpverleners met een wonde te zien. Die maken duidelijk dat geweld tegen hulpverleners niet oké is.



© Ambulanciersunie